



*Geef vandaag
voor
de kerk
van morgen*

Actie 
Kerkbalans

Veenkerk



Verwonderen verrijkt

En als je dat samen doet, met verantwoordelijkheid naar elkaar, wordt die verrijking nóg mooier. Wij willen een bron van verwondering zijn. Een bron van en voor mensen. Die zich samen verwonderen over het wonder van ons leven. Over bijzondere verhalen van nu. En over de vaak verrassende actualiteit van Bijbelse verhalen van toen. We doen dat op zondagmorgen, in de vorm van boeiende vieringen in de theaterzaal van De Kamers. En we doen dat doorde-weeks, in samenkomsten, evenementen en kleine ontmoetingen. In het omzien naar elkaar en naar medebewoners van onze wijk. Samen verwonderen vormt daarbij de kern.

Ons beleid wordt door twee werkwoorden bepaald: boeien en binden. Omdat we geloven dat samen gemeente zijn geen statisch iets is. Samen gemeente

zijn kan alleen als we ons met elkaar inzetten. Actief zijn. Samen aan de slag gaan. Elkaar motiveren en inspireren. In verbinding. Met God en met elkaar. We willen elkaar door die verwondering blijven boeien. We delen boeiende verhalen, ervaringen, kennis en inzichten. Waarbij ieder zijn eigen zienswijze meeneemt. Zijn eigen manier van kijken. Zijn eigen context en referenties. Want dat maakt geloven boeiend. En een geloofsgemeenschap een boeiende gemeenschap.

Omdat we geboeid worden door de verwondering zien we ernaar uit elkaar te treffen. Zien we ernaar uit samen nieuwe inzichten te krijgen en geïnspireerd te worden door een voorganger. Kennen we elkaar, vinden we het prettig elkaar te ontmoeten en zoeken we elkaar op als we elkaar niet treffen. Dat bindt!

Veenkerk

De Kamers,
Wezeperberg 1
3825 DJ Amersfoort

www.veenkerk.nl

Zondagse viering: 10.00 uur.

Predikant

Rolinka Klein Kranenburg
M 06-55 87 47 38
E predikant@veenkerk.nl

Voorzitter

Gerrit Jan Straatsma
E voorzitter@veenkerk.nl

Scriba

Rogier Smith
E scriba@veenkerk.nl

Postadres

Bovenkerkerpolder 14, 3825 JK Amersfoort

Pastoraal meldpunt

M 06-83 11 99 07
E pastoraat@veenkerk.nl



Geef voor je kerk

Veenkerk is een verbindende gemeenschap. Van mensen, voor mensen. Corona heeft een forse impact op ons als kerk, maar zeker ook op ons als mens en gemeenschap. Veel van onze gemeenteleden zetten zich juist nu extra in voor de kerk, maar ook voor de wijk. De één doet dit heel zichtbaar, de ander doet dit in de luwte. Daar zijn we geweldig blij mee. Alleen samen kunnen we kerk zijn. In de kerk ontmoeten jong en oud elkaar. We vieren op zondag, met elkaar in De Kamers of thuis via de livestream en laten ons verwonderen en inspireren door de Bijbelse verhalen en mensenverhalen van toen en nu. Ook ontmoeten we elkaar op andere momenten, in tal van groepen, van jeugd tot senioren. Zo is Veenkerk een plek waar we bij horen en waar we aan bij dragen. Op deze manier zijn we met elkaar een levende en actieve gemeente. Het is goed om te zien dat we regelmatig nieuwe gezichten mogen verwelkomen en dat mensen zich echt thuis voelen onze gemeenschap.

Na de overname van De Kamers door Bijzondere Plekken hebben we er veel nieuwe huisgenoten bij gekregen en krijgt het gebouw weer de gezelligheid en sfeer die het past. Graag zien wij dat Veenkerk zich verder kan blijven ontwikkelen als een aanstekelijke en groeiende beweging. Een gemeenschap waarin voor ieder een plek is en die elk mens uitnodigt om samen op te trekken, te verwonderen en elkaar zo te verrijken.

We staan echter wel voor een uitdaging. Als gemeente dienen wij draagkrachtig genoeg te zijn om de kosten die we maken om kerk te zijn, te kunnen betalen. Daarbij zijn onze voorgangster en de huisvesting de belangrijkste uitgaven. Beide kunnen en willen we niet missen. Kunnen wij met elkaar laten zien dat we dat kunnen dragen?

De afgelopen jaren bleven in onze wijk de inkomsten nog achter bij de kosten, waardoor we € 35.000 tekort op de begroting hebben. Gelukkig hebben we de steun van de andere wijkgemeenten, waardoor we dit tekort gezamenlijk kunnen opvangen. Dit is echter geen houdbare situatie

en het is voor een gezonde toekomst belangrijk dat wij als Veenkerk zelf tot een neutrale balans komen. De groei van onze gemeente brengt uiteraard wel meer bijdrages op, echter een hogere gemiddelde bijdrage is hierbij ook noodzakelijk. We verwachten niet het gat direct te dichten, maar hopen met deze Actie Kerkbalans een goede stap te kunnen maken.

U kunt met een klein beetje extra al een groot verschil maken:

Geeft u 5 euro per maand?

Is 5,50 of 6 euro ook een optie?

Geeft u 10 euro per maand?

Is 11 of 12 euro ook een optie?

Geeft u 20 euro per maand?

Is 22 of 24 euro ook een optie?

Uw bijdrage is onmisbaar. Geef voor je kerk!

Met vriendelijke groet,
Gerrit Jan Straatsma, Voorzitter Wijkraad Veenkerk



Ineke

*Wat ik het meest
waardevol vind is
onze gemeenschapszin*

houden we elkaar op een goede manier in de gaten. Vooral in deze tijd is dat erg belangrijk. Wat ik het meest waardevol vind is onze gemeenschapszin. Voor de toekomst van Veenkerk hoop ik dat het qua gevoel zo blijft, vooral de activiteiten bij de jeugd met het oog op mijn opgroeiende kinderen. Ik hoop ook dat het een plek blijft waar je je veilig voelt en waar je naartoe wilt blijven gaan.'

'Voor mij is Veenkerk een soort tweede familie. Het is een plek waar ik heel graag wil dat mijn kinderen groot worden en een gemeente waar ik graag mee samen ben. Het spreekt me aan dat we met zoveel jeugd zijn, er zijn veel kinderen, want we zijn een

jonge gemeente. Daarnaast zijn we kleinschalig en



Het doel voor Veenkerk in 2021 is een concrete impuls geven aan de groei van onze gemeente. Dat kunnen we nu doen samen met onze nieuwe huisgenoten in de Kamers. Met elkaar de verhalen vertellen en verbeelden van God en mensen en zodoende werken aan herkenbare zichtbaarheid in de wijk.

Dat betekent onder andere dat we nieuwe initiatieven gaan ontwikkelen en uitvoeren. Naast inspiratie, energie en enthousiasme is daar ook geld voor nodig.



Qinte

'Veenkerk betekent voor mij een veilige omgeving, waar je jezelf kunt zijn. Het voelt als een soort vriendengroep en iedereen is er voor elkaar. De jeugdclub spreekt mij erg aan. Er zijn altijd nieuwe activiteiten te doen voor de kinderen. Ik vind het vooral heel gezellig met mijn vrienden. Tienerkerk vind ik het allerleukst! Hier komen veel kinderen van mijn leeftijd en we praten dan veel over het geloof. Dat is ook altijd wel heel interessant. Oppassen is ook superleuk om te doen. Voor de toekomst hoop ik dat iedereen welkom is en erbij hoort en dat het altijd een open en een veilige plek blijft.'

Hier komen veel kinderen van mijn leeftijd en we praten dan veel over het geloof.



Protestantse Gemeente Hoogland/ Amersfoort-Noord

De Protestants Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord is een veelkleurige geloofsgemeenschap, die bestaat uit drie wijkgemeenten met elk een eigen karakter. (De Inham, Veenkerk en Het Brandpunt & De Herberg). De wijken werken vooral samen binnen de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters. Samen weten we ons geroepen om gemeente van Jezus Christus te zijn. Daartoe laten wij ons inspireren door het geloof in God, door het leven van Jezus en de Bijbelse verhalen.

U krijgt deze kerkbalansbrochure, omdat u ingeschreven staat bij de Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord voor de wijk Veenkerk. Als dit niet klopt wilt u dat dan alstublieft doorgeven aan het kerkelijk bureau? Dan passen wij dat aan.

In de wijken wordt heel veel werk verzet door vrijwilligers, pastores en andere medewerkers. Dankzij hen kunnen we er zijn voor elkaar, een luisterend oor vinden en meedoen aan tal van activiteiten voor jong en oud. Zonder deze mensen zou het onmogelijk zijn om kerk te zijn. Het jaar 2020 is natuurlijk bijzonder door de coronapandemie. Met bewondering kijken we naar het vele werk dat verzet is om met elkaar verbonden te blijven en een echte gemeenschap te blijven vormen. We kunnen dit zien als een echte stress-test voor ons kerkzijn.

In financiële zin zijn we één kerk. Centraal worden de grote uitgaven gedaan zoals de kerkgebouwen, de pastores en andere betaalde medewerkers. Hiervoor is deze actie kerkbalans bedoeld.

Wij vragen aan U een flinke bijdrage. Als het enigszins mogelijk is, duidelijk meer dan vorige jaren omdat onze kosten toenemen en het aantal gevers ieder jaar tot nu toe iets minder is. Wij durven dat ook te vragen omdat we weten dat als iedereen meedoet onze financiën weer gezond worden.

Veenkerk is een jonge kerkgemeenschap in een wijk in opbouw. De vele vrijwilligers zorgen voor een verbindende gemeenschap die zich inzetten voor kerk en samenleving. Er komen tal van mogelijkheden om samen te werken aan de toekomst van de kerk en de wijk. Alle reden om optimistisch naar de toekomst te kijken. Voorwaarde is wel dat uw bijdrage omhoog gaat.

Bouwt u ook mee aan de kerk van morgen?

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Harm Blaak

In deze kerkbalansbrochure hebt u kunnen lezen waar Veenkerk voor staat. Veenkerk is financieel gezien een onderdeel, samen met de twee andere wijken, van de PKN kerk in Hoogland/Amersfoort-Noord. Van daaruit worden de kosten

voor bijvoorbeeld de professionele medewerkers, de gebouwen, de organisatie enz. betaald. Hieronder een overzicht van de uitgaven en inkomsten van de Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord.

Begroting alle wijken 2021 (x € 1.000)



Richtlijn

Hebt u behoefte aan een richtlijn om uw bijdrage te bepalen? We doen graag een voorstel:

- Als uw netto jaarinkomen minder is dan € 10.000, geef dan wat u kunt missen.
- Als uw netto jaarinkomen meer is dan € 10.000, geef dan tenminste 3% van uw netto jaarinkomen.

Belastingvoordeel

- Uw bijdrage aan Kerkbalans kunt u als gift opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting. Onze kerk heeft een ANBI-registratie.
- Meer informatie vindt u op www.lopendvuur.net onder kerkbalans

Tenslotte

Op zaterdag 30 januari 2021 gaan we alle toezeggingen tellen. We vertrouwen en hopen erop dat we in balans zijn.

Namens het College van kerkrentmeesters.

Harm Blaak, voorzitter

T 033 4565515, voorzittercvk@pknamersfoortnoord.nl

Karl de Vries, geldwerving

T 033 4620076, fondscvkvk@pknamersfoortnoord.nl



Actie 
Kerkbalans